



Pippi Langkous

Twee maal drie is vier,
Wiedewiedewiet en twee is negen.
Ik Richt de wereld in
Wiedewiede naar mijn eigen zin.

Hai! Pippi Langkous
Thollahé, thollahé, thollahopsasa!
Hai! Pippi Langkous
Die doet haar eigen zin.

Drie maal drie is vijf,
Wiedewiede wie wil van mij leren?
Vier min vijf is twee,
Diedeldodel doe eens met ons mee!

Ik heb een huis
een kakelbont geval
Een aapje en een paard
Gebruiken het gewoon als stal

Ik heb een huis
Ofschoon ik heel graag reis
En ieder die mij mag
Die neuriet mee op onze wijs

Drie maal drie is vijf,
Wiedewiede wie wil van mij leren?
Vier min vijf is twee,
Diedeldodel doe eens met ons mee!